



## Vliegende tenten en vossen op de thee

**Column Marleen Blommaert** Optimisme is nutteloos in tijden van crisis. Ik bedacht dit niet, het is een citaat van de denker des vaderlands Paul van Tongeren. En blijkbaar werkt het ook nog zo dat hoe groter de crisis, hoe funester optimisme. Het maakt dat je de realiteit niet onder ogen ziet.

Marleen Blommaert 19-09-22, 07:00

Hoewel ik geen grote optimist ben, zou iets meer pessimisme mij ook wel sieren. Toen we begin dit jaar een datum voor het jubileumfeest van onze natuurbeschermingsvereniging prikten bijvoorbeeld. „September is vaak ook nog best lekker weer!” Ik hoor het mezelf nog zeggen. We hadden zelfs een zonnetreintje geregeld. Gelukkig kan zo’n ding ook met een stekker opladen. Nadat we een datum geprikt hadden, volgde een lange hete zomer. Waarvan iedere dag eigenlijk beter was geweest dan afgelopen zaterdag om een groot feest te vieren.

We waren ook ‘enigszins’ berekend op een klein buitje. We hadden tenten waar onze natuurmarkt kon plaatsvinden mocht het regenen en deze werden donderdag al opgezet. Ze moesten vervolgens wel gezekerd worden met spanbanden, molenstenen en landbouwmachines. Zonder Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst en andere hulptroepen was dat allemaal niet gelukt. Waaruit maar weer blijkt dat de samenwerking tussen natuurbeschermers en boeren uitermate nuttig is, in het algemeen en voor ons op dat moment in het bijzonder. Desalniettemin scheelde het weinig of we waren met tent en al weggewaaid richting de strekdammen op Knuitershoek waarover kort daarvoor een lezing was gegeven. Zou een beetje slordig geweest zijn om op die manier tijdens een jubileumdag een belangrijk deel van je leden kwijt te raken. Op het hoogtepunt van de storm hingen de EHBO’ers echter aan de tentstokken. Hoewel we ze daar niet voor besteld hadden, waren we erg blij met hun hulp om rampen te voorkomen. Zo regelden ze zelf dat ze niet in actie hoefden te komen. Iedereen kwam heelhuids thuis en ik slaakte een zucht van verlichting dat het allemaal goed gegaan was. Ondanks het weer was het een heerlijke dag, waar oude en nieuwe bekenden elkaar troffen, soms na jaren. We leerden over inundaties en de sporen daarvan in het landschap en over vossen die bij een oud dametje op de thee kwamen en daar appelcake kregen. Kortom, het was een schone dag.